

AGGER-TUREN 25.-27. august 2000

Os, der sejlede fredag, havde en dejlig tur med sydvesten vind, hvor der var tilpas vind til, at turen blev en af de hurtigste, vi har oplevet. Dejlig sejlads!

Følgende både ankom fredag:

Jane, Blue Bear, Grace, Irene, Basta, Møffe, Svott, Moffe,

Fredag aften spiste vi efterhånden som vi ankom og vi fandt sammen i små klynger i løbet af aftenen for indtagelse af aftenkaffe m.v.

Næste formiddag efter morgenmaden tog de fleste med på traveturen op forbi campingpladsen langs åen nord om Agger by og op til havet. Her købte et par stykker krabbeklør hos én af fiskerne (Bjørn tiltuskede sig dog klørerne uden betaling!). Via de små kram-forretninger nåede vi tilbage til havnen.

Vi blev hurtigt enige om at sætte det af ”Grace” organiserede party-telt på 3x9 m op straks og derefter holde fælles frokost, så 13.30 stod teltet klar og en dejlig våd frokost blev indtaget (i tørvejr).

Vinden var svag fra sydøst og de både, der ankom lørdag kom glidende, de fleste for motor.

Følgende ankom lørdag:

Fru Larsen, Aurora, Stampe II, Jackie, Camilla, Tiffany, Sør-Rine, Hela, Tine II, Ternen.

Om eftermiddagen deltog nogle af de nyankomne i en lang travetur syd om Agger by og deltagerne nåede da også at blive våde, da der kom nogle grumme strygere ind over landet.

Om aftenen tændte vi de medbragte grill'er ved 18.30-tiden, og de enkelte gik i gang med tilberedning af den medbragte mad. Vi så mange lækre ting på bordene! Vi fik de knap 40 deltagende personer stuvet ind i teltet, idet vi lånte borde og stole hos rokklubben og lejede ca. 20 ekstra stole med assistance fra den altid hjælpsomme havnefoged.

Den lækre mad blev konsumeret og der blev sunget nogle af sangene fra sangbogen.

Samtidig kørte vinden rundt, så vi flere gange måtte flytte teltsiderne (teltet kunne ikke lukkes hele vejen rundt). Det kulede kraftigt op fra syd-sydøst med 10-12 m/sek og der var problemer med at holde varmen i teltet, ligesom teltet truede med at miste jordforbindelsen. Ved 11.30 tiden var der således enighed om at pille teltet ned og dette blev foretaget lynhurtigt. Herefter gik nogle til ro, medens andre fortsatte ude i de små kahytter!!

Hele natten kulede det kraftigt fra syd-sydøst, langsomt drejende mod sydvest og ikke alle sov lige godt i spektaklet og gyngeri!

Søndag morgen efter morgenmaden blev teltet pakket sammen i kasserne og en lille flok tog turen nord om Agger by op til havet og syd om byen tilbage. Vinden var 12-17 m/sek fra sydvest, langsomt drejende mod vest. Enkelte var allerede sejlet og efter frokosten sejlede de sidste én for én. Vinden var nu faldet til 11-16 m/sek fra vest, så der var faktisk en anelse slæk på. For små sejl nåede bådene efterhånden hjem på en meget hurtig tur - ligeså hurtig som udturen fredag.

Vi glæder os allerede til næste år!! Mød op og vær med. Der er ingen tilmelding, man kommer bare. *Grace*