

AGGER-TUREN 17.-19. august 2001

Os, der sejlede fredag, havde en dejlig tur med en jævn vind fra vest-sydvest. Vi nåede derop på omkring 2 timer og 20 min. Vi var færdige til at spise, da "Svott" ankom, men de fik hurtigt stegt fjerkræet og kom over i "Grace's" udestue, idet det var lidt køligt udenfor. Da "Louise" ankom holdt vi fælles kaffebord med kaffe og cognac, Irish Coffee og hvad man ellers havde lyst til.

Næste formiddag efter morgenmaden gik vi en lille tur op forbi den gamle Agger havn, hvorefter pigerne gik på indkøb og drengene gik ned for at stille det af "Grace" organiserede party-telt på 3x9 m op. Det gik endog meget godt, når man tænker på, at vi ingen brugsanvisning havde!

Vi holdt derefter fælles frokost ved et af roklubbens bænkeborde, og derefter begyndte de øvrige både at ankomme.

Vinden var meget svag fra sydøst og bådene kom glidende, de fleste for motor.

De første der ankom var "Bitten FM" med "Cato" på slæb. Det viste sig, at de havde overnattet i Thyborøn (hvor også "Argo" havde ligget). "Cato" havde forgæves forsøgt at tanke diesel.

Herefter ankom "Jambo", "Kota" (dog kun for en kort bemærkning, da de sejlede hjem igen efter 1 times tid), "Irene" (Solvejg & Poul), "Argo", "Sø-Rine", "Den Gule Enke", "Ternen", "Irene" (Dania & Jens Peter) og til sidste "Tine 2". Men altså 13 både til overnatning!

Om eftermiddagen havde vi travlt med at organisere borde og stole samt en fælles grill. Jens Havnefoged havde sin bil på værksted, så Janne kørte "Svott's" bil derop, så vi kunne bruge den til at hente tingene med (i Jens' trailer).

Ved 18.15-tiden blev grillen tændt og en times tid senere gik de enkelte i gang med tilberedningen af den medbragte mad. Vi så mange lækre ting på grillen! Vi fik de godt 30 deltagende personer stuvet ind i teltet ved 3 borde.

Den lækre mad blev konsumeret og der blev sunget nogle af sangene fra sangbogen.

Samtidig kørte vinden rundt, så vi endnu engang måtte flytte teltsiderne, idet siderne var blevet flyttet 2 gange om eftermiddagen (teltet kunne ikke lukkes hele vejen rundt).

Godt midnat brød de fleste op, og vi pillede for en sikkerheds skyld teltet ned, så vi kunne sove i fred – selvom det skulle blæse op.

Heldigvis, for det blæste faktisk op sidst på natten til en 8-10 m/sek fra øst.

Efter morgenmaden blev telt, borde og stole pakket sammen en lille flok tog turen nord om Agger by op til havet og syd om byen tilbage. Lone, Jens Peter og Gudmund var ude at bade! Jambo tog afsted efter morgenmaden og Irene tog afsted medens vi andre gik til havet, Efter frokosten sejlede resten inden for ½-times tid og havde en fin tur hjem i 7-9 m/sek fra øst. Da vi kom havde fortøjet på vore pladser i Marinaen, kom Kisser & Poul Erik og pralede af deres nye barnebarn, så det måtte lige fejres. Herunder bemærkede vi, at vinden næsten var forsvundet.

Vi glæder os allerede til næste år!! *Grace*